



Beste mensen rondom de Ontmoetingskerk

*Dat je krijgt wat je maar nodig hebt
Dat je vindt terwijl je zoekt
Met de moed gewoon jezelf te zijn
Er zijn anderen genoeg
Dat je licht vindt als het donker wordt
En dat alles wat je doet
Door de liefde wordt omgeven
Dan zul je weten: het is goed*

Uit het lied: *Het is goed* – Matthijn Buwalda en Jan Smit

Bij de zondag

“ Gods wijde wereld in ”, dat is het thema van de overstapviering aankomende zondag. Leon, Tijn en Samuel zetten een stap de wijde wereld in en God gaat met hen mee. We lezen het verhaal van de toren van Babel, waarin de opdracht en belofte doorklinkt je eigen plek, je eigen taal en je eigen weg te mogen zoeken in Gods wijde wereld.

Toilettassen- actie voor Because We Carry

Er is in de afgelopen tijd ruim 1100 euro binnengekomen, waarvan we in elk geval zo'n 40 toilettassen kunnen samenstellen voor Oekraïense vluchtelingen in Polen en Moldavië. Zaterdagmiddag zullen we samen met Oekraïense vrouwen in ons dorp alles klaarmaken, zodat het door Because We Carry bij de juiste mensen kan worden gebracht. Dank voor alle giften, ook vanuit de hervormde en vrijgemaakte kerk.



Groet, Aleida, Bernice, Betty, Marian en Yvonne

Agenda

12 juli – Roelie Stevens terug van vakantie
18 juli – 15 augustus – vakantie ds. Betty Gras

Collecte

1^e collecte Stichting Hartekind (zie toelichting)
2^e collecte Kerk
3^e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen

Liturgie

10 juli 2022 Ds. Betty Gras -
Overstapviering
Yvonne Schalk (organist)

Liederen en Schriftlezing:
Aanvangslied: NLB 287: 1,2 - 5
NLB 923
Bijbelverhaal: De toren van Babel
Luisteren: Het is goed – Matthijn Buwalda en Jan Smit
Zingen: Eigen wegen
Luisteren: Plans – Rend Collective
Slotlied: NLB 423

TAFELS VAN HOOP en DEEL JE TAFEL!

kerk
in actie

Deel je Tafel

Op zondag 29 mei was er na lange tijd weer een ontmoeting tussen nieuwe Nederlanders en mensen die al lang in ons dorp Zuidwolde wonen. Het was een flinke groep deze keer, zo'n 65 mensen en een mengelmoes van culturen en religies. Mensen uit Syrië, Irak, Afghanistan, Congo, Eritrea, Koerdistan en Oekraïne, maar ook uit Zuidwolde, namen iets mee om te delen.....

Kerk in Actie is enkele jaren geleden met het idee gekomen om vluchtelingen te laten weten dat ze welkom zijn en hen te helpen om zich hier thuis te voelen.

Aanvankelijk is het de naam 'Tafels van Hoop' gegeven, maar later is dit 'Deel je Tafel' geworden en zo noemen wij het voortaan ook. 'Deel je tafel' met elkaar en ga met elkaar in gesprek om vluchtelingen uit hun isolement te halen.

De volgende 'Deel je Tafel' hopen we in het najaar te houden op zondag 20 november 2022.

Francien, Marian, Suzanne, Geert en Mart

Kopij nieuwsbrief

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl
kopij voor vrijdag 12.00 uur Voor
meer informatie zie

Website: www.deontmoetingskerk.nl

Facebook

Toelichting 1^e collecte - Stichting Hartekind

Jaarlijks horen 1.500 kersverse ouders dat het hart van hún kindje niet helemaal gezond is. Hun kind is één van de meer dan 25.000 hartekinderen in Nederland; kinderen met een hartafwijking. Ongeveer tweederde van deze hartekinderen moet vlak na de geboorte één of meerdere levensreddende operatie(s) ondergaan. Bovendien hebben hartekinderen vaak een kortere levensverwachting en beperkingen door hartfalen, hartritmestoornissen en/of opgelopen hersenschade. En nog altijd overlijden jaarlijks ook 150 hartekinderen, waarmee een hartafwijking doodsoorzaak nummer 1 is bij kinderen onder de 15 jaar.



Daarom zet Stichting Hartekind zich met hart en ziel in voor het vergroten van de overlevingskansen van hartekinderen en het verbeteren van kwaliteit van leven. Stichting Hartekind financiert levensbelangrijk onderzoek, organiseert/ ondersteunt evenementen en initiatieven voor dit doel en geeft voorlichting aan ouders. Zo werken we sámen met jou aan een wereld waarin hartekinderen onbezorgd kind kunnen zijn!